



Mùa Chay 2021
17 tháng 2 – 3 tháng 4, 2021

Kính gửi Anh Chị em trong Chúa Ki-tô,

Cả thế giới đang trải qua một năm khó khăn, nếu không muốn nói là tai họa!

Chúng ta sẽ được an lành nếu nghe lời chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô vào mùa Chay này. Ngài nói: “Trong mùa Chay, hãy nói những lời dễ nghe, mạnh mẽ, an ủi, và khích lệ, nhưng đừng nói những lời mạt sát, làm buồn lòng nhau, làm tức giận hay trách mắng nhau.” (Tông huấn Fratelli Tutti, 223). Để làm cho người khác thêm lòng hy vọng, đôi khi chỉ cần **đối xử tử tế**, sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện và tỏ ra ân cần, mang đến nụ cười, nói lời khích lệ, lắng nghe một cách vô tư.’ (*đã dẫn*, 224)” (Sứ điệp mùa Chay, 2).

Lời khuyên thật khôn ngoan của Đức Thánh Cha! Hãy đối xử tử tế với mọi người. Chúng ta đã trải qua nhiều rồi, và như những người chuyên môn cho biết, cơn bệnh dịch chưa qua khỏi. Chúng ta đã trải qua một cuộc hành trình khó khăn và đầy giông bão. Trong khi nhiều người đã qua cơn giông bão an toàn trên con thuyền vững chắc, một số người khác phải trải qua cơn giông bão trên con thuyền nhỏ bé và bấp bênh. Những hành động cư xử tốt, dầu lớn hay nhỏ, dội ánh sáng hy vọng vào đêm tối và nhắc chúng ta rằng chúng ta không đi một mình.

Và đó cũng chính là điều mà mùa Chay mang lại cho chúng ta trong năm dịch bệnh này: **Hy vọng**. Chúa Giê-su Ki-tô là nguồn hy vọng của chúng ta. (Thư 1 gửi Timôthê 1: 1). Trong Chúa Giê-su Phục sinh chúng ta nhận được sức mạnh và hy vọng trong cuộc hành trình khó khăn. Vào mùa Chay, chúng ta được mời gọi cùng bước đi với Chúa Ki-tô, Người lúc nào cũng gần bên ta. Và chúng ta ở gần Người qua lời cầu nguyện, qua việc ăn chay, và bố thí.

Qua **lời cầu nguyện**, chúng ta đối thoại với Chúa Giê-su: chúng ta trải lòng ra với Người và để Người nâng đỡ chúng ta. Nhờ sự hiện diện của Người, chúng ta được an ủi. Qua việc ăn chay, chúng ta thật sự cảm nghiệm được sự liên hệ với Chúa Giê-su và thấy gần gũi với những người thiếu thốn. Khi làm Cha sở, tôi đã gặp nhiều cha mẹ âm thầm hy sinh cho con. Không phải họ làm như thế vì người Ki-tô hữu thường thích chịu khổ, nhưng khi yêu mến người nào chúng ta không quản ngại chịu hy sinh cho người ấy. Cũng thế, việc chúng ta yêu mến Chúa Giê-su không chỉ là một ý tưởng suông, nhưng là một điều cụ thể, bày tỏ điều mình muốn hy sinh cho người khác. Đó là việc bố thí! Là điều làm vui lòng Chúa: khi chúng ta đến với những người thiếu thốn - bằng sự đối xử tử tế và mang niềm hy vọng!

Trong mùa Chay này, như Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô khích lệ, chúng ta hãy mang hy vọng đến cho người khác bằng những cử chỉ tốt đẹp, “lời nói êm dịu,” và bằng các thực hành cầu nguyện, ăn chay, và bố thí. Và trong khi cùng đồng hành với Chúa Giê-su trong 40 ngày trong sa mạc, chúng ta cùng nhau bước đi trong một cộng đồng Đức tin. Và như thế, chúng ta cùng đồng hành trong hy vọng!”

Tôi xin cầu nguyện cho Anh Chị em trong mùa Chay này,

ĐC Oscar Cantú